

Op vakantie naar Sa Coma, Mallorca



De vakantie gasten



Linda, Elske en Sasja



Pieter en Rita



Rob, Jaap, Roel en Pieter



Jaap en Emmy



Anne en Linda

Mallorca is het grootste eiland van de Islas Balearen, de eilandengroep in de westelijke Middellandse Zee.

De natuur is mooi, de blauwe zee met brede stranden is geweldig en de indrukwekkende hoofdstad Palma nodigt uit om te ontdekken.



Vrijdag 30 augustus

En ja hoor, dit keer gaan wij op vakantie naar Sa Coma, een gezellige badplaats op Mallorca!

Iedereen was op tijd op Schiphol. Voor we het wisten werden we gevraagd om ons in te gaan checken.

We hadden er zin in! Tot onze schrik ontdekte we dat Roel, een van onze groepsgenoten er niet was!

Koortsachtig zijn onze begeleiders met hulp van ouders gaan zoeken. Toen dat niets opleverde hebben we bij de informatie gevraagd om hem op te roepen. Gelukkig kwam de boodschap over. Roel werd terug gebracht!

Dussss op naar de incheckbalie. Met volle koffers, rollators en veel goede zin kwamen we bij de balie aan. Wat bleek.....we waren net te laat! Het vliegtuig had de deuren al gesloten. Ja echt hoor, jullie lezen het goed we mochten niet meer mee.

Teleurstelling alom. Wat nu??? Na flink wat overleg en gebel konden we toch nog met een vliegtuig mee. Wel wat later hoor. We moesten wachten tot 21.00 uur.

Maar we hebben ons niet uit het veld laten slaan. Dit keer begon onze vakantie met een dagje Schiphol.

Nu konden we op ons dooie gemak rondkijken, lekker koffie drinken en wat eten. Voor we het wisten was het tijd om naar de uitgang te lopen waar dit keer toch echt een vliegtuig op ons stond te wachten.

We konden zelfs zien dat onze koffers werden ingeladen en voor we het wisten zaten we in het vliegtuig dat nog niet eens half vol zat. Zo zie je maar weer, ieder nadeel heeft zijn voordeel. We missen een vlucht maar daarvoor in de plaats hadden we een gezellig dagje Schiphol, konden we in het vliegtuig ruim zitten en kregen we alle aandacht en heel veel service.

De stewardess hielp Rita mee om Rob in de stoel te dragen en er werd gebeld naar de luchthaven van La Palma om te regelen dat we goed werden opgevangen. Na een plezierige vlucht was het alweer tijd om te landen. Met een prachtig uitzicht op een verlicht Palma de Mallorca landde het vliegtuig rond 23.00 uur veilig op de luchthaven.

Alles was prima geregeld door onze stewardess. De rolstoelers werden geholpen bij het uitstappen en gingen met Anne en Rita met een lift het vliegtuig uit. In no time waren we weer allemaal samen. De koffers had Emmy al verzameld. Op naar de uitgang. Na even

wachten kwam er een busje dat ons naar het hotel bracht.

Moe maar voldaan kwamen we aan bij ons hotel. Hoogste tijd om te gaan slapen. We werden snel ingecheckt en kregen mooie kamers op de begane grond. Niet meer 'echt' uitpakken. Tandenvoetsen, pyjama uit het koffer vissen en het bed in. Morgen komt de rest.....



Zaterdag 31 augustus



Vandaag tijd om eens goed rond te kijken! Ons hotel is prachtig. We hebben mooie kamers. Het ontbreekt ons aan niets! Er is

zelfs een keukentje en een tv op iedere kamer. We moesten wel even lachen hoor. Een keuken... alsof iemand van ons ook maar zou willen koken! Want geloof ons, het eten is overweldigend. Buffetten vol met teveel om op te schrijven. Nou vooruit..... Vlees, vis, soep, groenten, salades, aardappelen, rijst, patat, sauzen, toetjes zoveeeeeel.

En we mochten net zo vaak opscheppen als we wilden!



De eerste morgen was het lastig kiezen aan het heerlijke ontbijtbuffet. Teveel soorten en allemaal lekker! Als we niet oppassen komen we tonnetje rond thuis.....

Onze eerste dag op Mallorca stond in het teken van uitpakken, settelen, ahum....eten eten.....kennis maken met elkaar en natuurlijk uitrusten van onze lange reisdag. We hebben deze dag afgesloten met een heerlijk dinerbuffet, een gezellige wandeling en een super gezellige feestavond. Er was een echte live band



die alle nummers van The Beatles speelde.

We hebben gedanst, een lekker drankje gedronken en voor de liefhebbers was er ook nog een ijsje. Een

prima eerste dag! Hoezo rustig bijkomen?!!

Zondag 1 september

Ons hotel, Protur Safari Park, ligt in het gezellige plaatsje Sa Coma. Het is een heel mooi complex en biedt ons alles wat we nodig hebben. Vandaag hebben we genoten van een van de terrassen, natuurlijk heerlijk gegeten en met zijn allen een stretcher in de

tuin opgezocht. Zwemmen, gezellig kletsen met elkaar, lachen, luieren, insmeren, bruin worden, een drankje, een ijsje. Emmy en Anne gingen mee zwemmen. Ook Rob heeft gezwommen met hulp van de badmeester werd hij te water gelaten. Rita ging aan de slag met ons vakantieverslag en wilde ons eerste uitje gaan regelen. Na overleg hebben we ervoor gekozen om een boottocht te gaan maken.



's Avonds konden we het niet laten. Opnieuw een live band met stevige rock nummers. We hebben geswingd!



Kortom een geslaagde vakantiedag. Op naar de volgende!

Maandag 2 september

Pieter vertelt...

Om half 9 morgens werden we door twee lieftallige dames (Anne en Emmy) gewekt die ons te verstaan gaven dat we met z'n allen rond 9 uur zouden gaan ontbijten.

Na het ontbijt zijn we na de boulevard gewandeld waar we uitkeken op het strand. Daar hebben we koffie genuttigd en mensen bekeken, dat was leuk. Toen we terug wandelde naar het hotel hebben sommige van ons nog wat boodschapjes gedaan.

Het was tijd voor de lunch, die was weer goed en gezellig. Vervolgens zijn we naar het zwembad gegaan. Daar hebben we in een rustig tempo geluierd.



Omstreeks 6 uur zijn we gaan eten (alweer). Nu staat de avond voor de boeg: een mooi avondje met muziek van QUEEN! Dat wordt weer dansen en plezier maken.

Dinsdag 3 september

Elske vertelt..

Vandaag begon de dag vroeg om half 8 werd ik gewekt voor een lekker ontbijtje. Na het ontbijt moesten we aantreden om naar het kustgebied in de noord oostelijke zee van Mallorca te gaan.

Mallorca konden we bekijken vanaf de zeekant. Dit was mogelijk op een groene boot. Er waren meerdere rondvaartboten met toeristen uit allerlei landen aan de talen te horen. Soms was het eiland rotsachtig dan weer dicht bebost.

Het water was diep maar zo helder dat je vissen te grote van je vinger kon zien zwemmen. We stopte in Cala Ratjada, daar hebben we geluncht, dat leek wel een warme maaltijd zoveel. En op de kade nog een lekker ijsje gegeten. Terug in het hotel gingen we ons opfrissen

op de
slaapkamer
en toen
konden we
weer
aanschuive



n voor de volgende warme maaltijd. Nog even op het terras gezeten en toen allemaal naar boven en naar bed. Zodat we morgen weer fris kunnen ontwaken op dit zonnige Mallorca.

Woensdag 4 september

Linda, Pieter, Elske en Rob vertellen..

Rond 08:30 uur werden we gewekt om richting het ontbijt te gaan. Na het ontbijt zijn we gaan kijken waar we die avond zouden gaan eten. Eerst tijd voor een bakkie daarna op naar de midgetgolfbaan. Na een



Het was weer tijd om te gaan lunchen. Na de lunch werd er geslapen, gewandeld kortom iedereen kon doen waar die zin in had.

De avond stond in het teken van heerlijk eten dit keer in verschillende restaurants, gewoon omdat we er zin in hadden!



Donderdag 6 september

Tsja, grote plannen genoeg maar wat blijkt we zitten met veel verschillende wensen en mensen. Na een uurtje brainstormen besluiten we om de gulden middenweg te kiezen. Dat betekent een dagje invullen zodanig dat iedereen kan doen wat die graag wil; eten, slapen, winkelen, cadeautjes kopen, zwemmen en een terrasje doen. En.. wat blijkt in no time is de dag gevuld.

Jaap heeft tijd gehad om cadeautjes te kopen voor dochter en kleinkinderen. En.. ook nog sigaretten want die waren hard nodig.

Ook Roel gaat zijn zus blij maken. Het cadeautje voor haar is binnen.

Elske heeft zichzelf blij gemaakt. Tevreden met haar aankoop zat ze op het terras te genieten van een bakkie.

Sasja besloot om haar neefje een leuk presentje mee te nemen.

Tijd voor de douche en lekker eten. Na het eten hebben we gezellig met z'n allen een drankje gedaan in de tuin van het hotel. Voor ieder van ons was er een leuke herinnering in de vorm van een vakantiediploma van Tendens.

We merkten toch dat het vele vakantie vieren ons moe maakt. We zijn vroeg ons bedje ingekropen. Want morgen staat de terugreis op het programma.



Vrijdag 7 september

Aan alles komt een eind, ook aan vakantie vieren. Onze laatste dag staat toch in het teken van de terugreis.

Koffers pakken, douchen, kortom drukte alom.

Natuurlijk nemen we de tijd om te genieten van het uitgebreide buffet. Rita heeft geregeld dat we de hele dag nog mogen genieten van al het goede dat ons hotel biedt. Pieter, Sasja en Rob kunnen zelfs nog heerlijk slapen na de lunch in de geregelde kamer.

En nu is het wachten, wachten tot de taxi komt om ons naar de luchthaven te brengen. Wachten aan het zwembad met een drankje is nog niet zo verkeerd blijkt nu. Anne en Rita zitten in de lobby te werken aan het afronden van het vakantieverslag. Die gaat snel op de mail richting Tendens zodat wij straks kunnen nagenieten van een heerlijke vakantie op Mallorca!!

